

Όλοι και όλες στην Θεσσαλονίκη, όλοι και όλες στη διαδήλωση της Δ.Ε.Θ. το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη

Με αυτό το σύνθημα το εργατικό κίνημα βαδίζει στην πρώτη μεγάλη αναμέτρηση με την κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου, στη νέα αποφασιστική περίοδο για τους κοινωνικούς αγώνες που ξεκινά με την είσοδο του φθινοπώρου.

Η κυβέρνηση των ισχυρών του πλούτου, σε συνεργασία με την Τρόικα και την Ε.Ε., ετοιμάζουν έναν νέο γύρο επιθέσεων ενάντια στην εργατική τάξη. Το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, που τόσο έχει κτυπηθεί από τις μνημονιακές πολιτικές, επιχειρείται τώρα να καταργηθεί τελείως. Ο δημόσιος πλούτος -οι ΔΕΚΟ, οι παραλίες, τα δάση, οι δημόσιοι χώροι, το νερό- δίνονται βορά στο ντόπιο και στο πολυεθνικό κεφάλαιο. Οι κατασχέσεις πρώτης κατοικίας θα λεηλατήσουν τη στέγη της εργατικής οικογένειας. Και μαζί με όλα αυτά, οι αβάσταχτοι φόροι, η ανεργία που συνεχίζει να μεγαλώνει φτάνοντας το δυσθεώρητο 27%, οι μισθοί που διαρκώς πέφτουν οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες εργατικές οικογένειες κάτω από το όριο της φτώχειας, η αφαίρεση των εργασιακών κατακτήσεων, η πλήρης επικράτηση της εργοδοτικής τυραννίας συνθέτουν την καθημερινή πραγματικότητα για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Να ποιο είναι το τίμημα που πληρώνει η εργατική τάξη στο βωμό της αποπληρωμής του χρέους των καπιταλιστών και της στήριξης των κερδών του κεφάλαιου.

Και όμως, το χρέος εκτινάχτηκε στο 180% του ΑΕΠ και έπιασε τα 321 δις ευρώ, σχεδόν όσο το 2010, πριν την επιβολή των μνημονίων. Παρά το «PSI», παρά τη διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων, παρά την καταστροφή της παιδείας και της υγείας, παρά τον πόνο και τη δυστυχία του εργαζόμενου λαού. Και ακριβώς επειδή οι έλληνες τραπεζίτες κατάφεραν να σωθούν χάρη στο δημόσιο χρήμα, και ακριβώς γιατί οι διεθνείς τράπεζες μπόρεσαν να εισπράξουν στο ακέραιο τα λεφτά που είχαν δανείσει στο ελληνικό κεφάλαιο.

Η πραγματικότητα αυτή δεν μπορεί να κρυφτεί από τα σύννεφα καπνού που εξαπολύει η κυβερνητική προπαγάνδα. **Η κρίση του καπιταλισμού καταρρακώνει το success story της δικομματικής κυβερνητικής συμμορίας.** Η επικείμενη ιμπεριαλιστική επίθεση στην Συρία και η συμμετοχή του ελληνικού καπιταλισμού στη νέα συμμαχία των «προθύμων» αυξάνει τους κινδύνους για τη διαβίωση, ακόμα και για την ίδια τη ζωή των εργαζομένων.

Η δικομματική κυβερνητική συμμορία των Σαμαρά - Βενιζέλου αποδεικνύεται κάθε μέρα όλο και πιο επικίνδυνη. Πρέπει εδώ και τώρα να την ανατρέψουμε. Αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης περιόδου για το εργατικό κίνημα.

Πρέπει και μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση των αφεντικών. Μπορούμε, γιατί εκτός από επικίνδυνη είναι και αδύναμη. Η κυβερνητική κρίση που προκλήθηκε από την απεργία και την κατάληψη της ΕΡΤ δείχνει ότι το

εργατικό κίνημα έχει τη δύναμη να πριονίσει τα πόδια του κυβερνητικού θρόνου. Οι κινητοποιήσεις του καλοκαιριού στα σχολεία και τα νοσοκομεία ήταν το μήνυμα των αγώνων που έρχονται. Η ΔΕΘ ας γίνει το εναρκτήριο λάκτισμα.

Με την εμπειρία των αγώνων που προηγήθηκαν, με την εμπειρία της αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ και της ΒΙΟΜΕ, με την οργάνωση των αγώνων από τους ίδιους τους εργαζόμενους, μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, από εκλεγμένες απεργιακές επιτροπές, από επιτροπές αγώνα, συντονίζοντας και συνδέοντας τα πρωτοβάθμια σωματεία, να ξεπεράσουμε την άρνηση των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού να οργανώσουν την αντίσταση και την αντεπίθεσή μας.

Να δέσουμε τον αγώνα μας με τους αγώνες των μεταναστών και των μεταναστριών, με τους εξεγερμένους της Αμυγδαλέζας που σήκωσαν το ανάστημά τους ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Να δείξουμε τη γροθιά μας στους φασίστες της Χρυσής Αυγής, όπως τη δείξαμε στην Καλαμάτα, όπου ακυρώσαμε τη φιέστα μίσους που ετοίμαζαν. Να βροντοφωνάξουμε “όχι στον πόλεμο” που ετοιμάζει ο ιμπεριαλισμός στην Ανατολική Μεσόγειο.

Και σε κάθε περίπτωση να αγνοήσουμε την αδράνεια στην οποία μας καλούν οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Είτε γιατί μας λένε να περιμένουμε τις εκλογές, είτε γιατί ισχυρίζονται ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει μέσα από τους σημερινούς αγώνες.

Όχι λοιπόν. Δεν θα περιμένουμε. Θα ανατρέψουμε την κυβέρνηση τώρα, με ένα δυνατό μαζικό απεργιακό κίνημα που πρέπει να κλιμακωθεί σε γενική πολιτική απεργία διαρκείας ενάντια στην κυβέρνηση, την τρόικα και την ΕΕ. Για να φύγει η κυβέρνηση, τα μνημόνια, για να ανατραπεί η καπιταλιστική επίθεση, για να δείξουμε για άλλη μια φορά ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες είναι η πραγματική δύναμη που κινεί την κοινωνία και άρα μπορεί και να την κυβερνήσει.

Να είναι η διαδήλωση της ΔΕΘ η αρχή αυτού του κινήματος!

Μπορούμε να νικήσουμε!



ΟΚΔΕ Σπάρτακος

ελληνικό τμήμα της 4ης Διεθνούς | www.okde.org